

Eigenaar van Vreeken's zaden Ton Vreeken vertelt over verleden, heden en toekomst

# Rode spruiten voor 't Koninklijk Huis en stijgende populariteit van moestuintjes



## Dordtenaar van de Week

Een pompoen is een pompoen zou je kunnen denken vóór een bezoek aan Vreeken's Zaden. Totdat je daar een rek ziet met de soorten Bush Delicata, Buttercup, Butternut Liscua, Festival, Cushaw Green Striped en talloze andere varianten. Het assortiment zaden van het familiebedrijf behoort tot de grootse van Europa. Eigenaar Ton Vreeken vertelt.

Door Yvonne Dombrakis

**DORDRECHT** - De overgrootvader van Ton komt uit een schippersgezin. Hij was daarom zelf, niet geheel verassend, binnenvaartschipper op het Haarlemmermeer. Hoe hij in de wereld van de zaden belandde, is in nevelen gehuld. Maar het zette wel de toon, want inmiddels is Vreeken's Zaden al negentig jaar gevestigd aan de Voorstraat. "In 1983 heeft mijn vader de zaak officieel aan mij overgedaan. Hij was nog wel tot zijn 81ste actief binnen het bedrijf. Ik ben de elfde uit een groot gezin. Mijn vader had de hoop op op-

volging eigenlijk al opgegeven, want mijn drie oudere broers zagen dat niet zitten. En vrouwen werden in die tijd verpleegster of zorgden thuis voor de kinderen, dus aan mijn zussen werd het niet gevraagd," vertelt Ton. Toen hij 16 jaar was, stond zijn pa op een kruispunt. Overname binnen het gezin of de zaak verkopen aan een buitenstaander? "Op die jonge leeftijd heb ik toen de beslissing genomen om de zaak in te gaan. Al had ik natuurlijk amper een idee wat er allemaal bij kwam kijken." Ondernemerschap gaat in de regel gepaard met ups en downs en dat was voor Vreeken's Zaden niet anders. In 1938 brak er een grote brand uit, die het pand

### 'IK DENK DAT JULIANA EN BERNHARD VAN DE SPRUITJES HEBBEN GESMULD'

en de volledige voorraad verwoestte. "Het vuur ontstond waarschijnlijk door een peuk of de vonk van één van de vele kachels in de zaak. Het was november, dus de winkel stond vol met te drogen zaden." Hoe groot de ramp ook was, Ton haalt er ook iets positiefs uit. "Het



In de winkel vind je allerlei soorten zaden, bloemknollen en bollen, planten en schimmels en andere tuinproducten.

Foto: Yvonne Dombrakis

pand werd noodgedwongen herbouwd en vernieuwd. Door die nieuwe start beschikte Vreeken's Zaden wel in één keer over een modern, efficiënt ingericht onderkomen." De onderneming kwam ook voldoende positief in het nieuws. Bijvoorbeeld met de ontwikkeling van het rode spruitje. "Mijn grootvader had gehoord dat het theoretisch mogelijk was om die te kweken. Hij is er af en aan van 1920 tot 1952 mee bezig geweest om dat voor elkaar te krijgen. Toen het was gelukt, had de pers er veel belangstelling voor." De kweek van het rode spruitje bereikte een groot publiek. Zelfs koningin Juliana hoorde erover.

"Op een dag werd Vreeken's Zaden benaderd door de kok van de koningin met het verzoek rode spruitjes te leveren. Per koerier zijn deze vervolgens naar Soestdijk gebracht. Wat ze er verder bij gegeten hebben weet ik niet, maar ik denk dat Juliana en Bernhard van de bijzondere spruitjes hebben gesmuld," lacht Ton. Niet alleen royals eten graag vers van het land, voor het gewone volk is dat niet anders. "Tuinieren is voor velen een grote hobby. Moestuintjes zijn ook weer helemaal hip en nemen nog steeds in populariteit toe. Dat merken wij goed. Onze handel had totaal geen last van de crisis." Smaken, kleuren, soorten en vormen

ontdekken kan prima aan de Voorstraat, maar ook via de webshop stromen de bestellingen binnen. "Toen internet er nog maar net was, zag ik al de mogelijkheden. Daarom begon ik meteen met een eenvoudige webwinkel. Dat was nog voor 2000, toen er nog geen goede zoekmachines waren. Men moest echt ons webadres weten, anders vond je ons

### Moestuintje

"De smaak van rustig geteelde groente is ongeëvenaard, dus ik snap dat zo veel mensen plezier beleven aan een moestuintje. De gedachte dat je zelfs iets kweekt, draagt ook bij aan de hele beleving. Waar vroeger voornamelijk 50-plussers de hobby hadden, zie ik nu ook opvallend veel twintigers en dertigers in de winkel."

Vreeken's zaden is te vinden aan de Voorstraat. Een begrip in stad want iedereen weet Ton's zaak goed te vinden.

Foto: Yvonne Dombrakis

niet zomaar. Sinds 2005 is dat ten positieve veranderd en kwam alles in een stroomversnelling terecht." Ton ziet de toekomst zonnig in. "Zo lang wij een eigenwijs, uitgebreid en verrassend assortiment houden zitten we goed. Daar geloof ik heilig in. Of ik nog lang aan het roer sta? Dat weet ik niet. Ik ga mij volgend jaar wel voor het eerst oriënteren op mogelijke opvolgers. Binnen de familie zijn er geen mogelijkheden, maar daarbuiten hebben verschillende partijen interesse." Ton heeft er geen moeite mee dat Vreeken's Zaden straks wellicht gerund wordt door iemand buiten de familie. "Als het een slimme ondernemer is, houdt hij de huidige naam."